



NIEUWSBRIEF – Willibrordschool

Esperantolaan 2, 9501 CZ Stadskanaal
 Telefoon: 0599-651712/ Willibrordschool@primenius.nl/ www.rkbs-willibrord.nl

16 maart 2018 jaargang 2017-2018 nr. 13

Agenda

25 maart	Gezinsviering Palmpasen 9.30 uur
28 maart	De Grote Rekendag
29 maart	Witte Donderdagviering; maaltijd in de klas; om 14.00 uur vrij.
30 maart	Goede Vrijdag; vrij
2 april	Tweede Paasdag; vrij
10 april	Schoonmaakavond
16 t/m 20 april	Container voor het oud papier
20 april	Koningsspelen
30 april t/m 4 mei	Meivakantie
10 en 11 mei	Hemelvaart
21 mei	Pinksteren
11 t/m 13 juni	Junivakantie

De bibliotheek op school

Afgelopen woensdagavond is er een groep ouders gestart met het opknappen van de aula. Wat is er in één avond al een werk verricht! Zie hieronder een tweetal foto's. Wij kunnen allemaal niet wachten op het eindresultaat.



EHBO

Groep 8 is weer begonnen met de EHBO-lessen. Ankie Meyer geeft op de woensdagen in groepjes les aan deze kinderen.

Ontruimingsoefening

Dinsdag 6 maart is er een ontruimingsoefening geweest. Dit was alleen bij de BHV'ers bekend. Verder was meneer Jurissen uitgenodigd. Hij is een expert op het gebied van BHV. Gelukkig was hij erg tevreden. Desondanks hopen we dat de ontruimingsoefeningen altijd oefeningen blijven.

Week van het geld.

Deze week was de week van het geld. In de groepen 7 en 8 is mevr. Plat van de Rabobank geweest en heeft een leerzame quiz gespeeld met de kinderen.

Drugs...

Geen paniek.... Donderdag 15 maart heeft in groep 8 een meneer boeiend verteld over drugs. Tweeënehalf uur hebben de kinderen met open mond zitten luisteren. Het was enorm boeiend en interessant! Wees gerust: nu wil niemand van groep 8 nog aan drugs beginnen.

De Grote Rekendag

Ook dit jaar doet de Willibrordschool weer mee aan de Grote Rekendag. Deze woensdag 28 maart staat in het teken van rekenen. Het thema is "De School als pakhuis." We zullen deze dag gezamenlijk buiten openen en daarna in de eigen groepen verder werken.

Witte Donderdag

Op donderdag 29 maart herdenken wij op school het laatste avondmaal van Jezus en sluiten we de vastenperiode af. In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat we met de gehele school werken over het vastenproject en dat we een Witte Donderdag viering hebben in de kerk. Deze viering start om *11.00 uur* en zal een half uur duren. U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Tijdens deze viering worden ook de *envelopjes* van de *vastenactie ingeleverd*. Wilt u deze enveloppen uiterlijk op Witte Donderdag meegeven, dan kunnen de leerkrachten zorgen dat deze in de kerk komen?

Om 12.00 uur hebben de kinderen en leerkrachten een broodmaaltijd in de klas. Wilt u uw kind deze dag *pauzefruit, drinken, een bord, beker, mes en eierlepel* meegeven? Het schoolfruit van die dag zal ook uitgedeeld worden.

Op onze school hebben we met Witte Donderdag een verlengde schooldag vanwege de broodmaaltijd. De kinderen zijn deze dag om 14.00 vrij.

Schoonmaakavond

Dinsdag 10 april hebben wij een schoonmaakavond. Hierbij vragen wij hulp van ouders. Wilt u zelf emmers, doekjes en schoonmaakmiddelen meenemen? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Koningsspelen

Over ruim een maand is het alweer zover: de jaarlijkse Koningsspelen! Dit jaar zijn de Koningsspelen op vrijdag 20 april. We gaan er weer een dag vol sportief plezier van maken! Over de precieze invulling zullen we u binnenkort verder informeren.

Schoolreis en schoolkamp

Nog een klein poosje wachten en dan is het weer zover! Dan gaat groep 1 t/m 5 op schoolreisje en groep 6, 7a, 7b en 8 op schoolkamp. Er wordt achter de schermen gewacht op alle bevestigingen en de voorpret van de voorbereidingen is al in volle gang! Spannend... maar ook heel leuk! Hieronder vindt u een overzicht van wie waar naar toe gaat, wanneer en wat de kosten zijn. Wilt u deze zo spoedig mogelijk overmaken naar:

Rekeningnummer: NL09 INGB 0006 1714 83

t.n.v. Oudervereniging Willibrordschool

o.v.v. postcode, huisnummer en achternaam van uw kind(eren)

Groepen 1 en 2	26 juni Nienoord (Leek)	€ 21,-
Groep 3 en 4	31 mei Duinen Zathe (Appelscha)	€ 23,-
Groep 5	17 mei Slagharen	€ 23,-
Groep 6	16, 17 en 18 mei Klonie (Ellertshaar)	€ 65,-
Groepen 7	6, 7 en 8 juni Ermerstrand (Erm)	€ 70,-
Groep 8	4, 5 en 6 juni Schiermonnikoog	€ 95,-

Donker en licht

ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 3, thema 2



In de Trefwoordlessen leven de kinderen de komende weken naar het Paasfeest toe. Het thema daarbij is Donker en Licht.

Donker kennen de kinderen uit eigen ervaring. Nacht, niet kunnen zien. Kinderen kennen veelal de angst en onzekerheid die het donker van de nacht oproepen.

Licht kennen de kinderen ook. De veiligheid van een nachtlampje, wakker worden van het licht, opstaan. In de Trefwoordlessen gaan we met behulp van beelden, verhalen en symbolen aandacht geven aan de ervaringen van licht en donker. Kinderen komen zo ook de figuurlijke betekenissen op het spoor.

Donker en licht in de Bijbel

De kinderen horen hoe Jezus licht brengt bij mensen. Het verhaal over Bartimeüs vertelt dat deze blinde meer ziet in Jezus dan de godsdienstige leiders. Door zijn vertrouwen in Jezus, krijgt hij het licht in zijn ogen terug.

Licht moet je niet onder de korenmaat verbergen, maar laat het schijnen. Daarmee spoort Jezus mensen aan de wereld lichter te maken.

Liefde, aandacht, recht doen brengen licht in het leven van mensen. Dat kunnen we allemaal. Maar mensen kunnen niet alle duisternis in de wereld wegnemen. Donker is een realiteit. Soms lijkt het donker te winnen van het licht. Zo werd Jezus in het duister van de nacht verraden en ter dood veroordeeld.

Maar dan, op Paasmorgen, bij het opgaan van de zon ontdekken de vriendinnen van Jezus een engel in licht. Die vertelt hen dat ze Jezus niet in een donker graf moeten zoeken, maar dat ze hem zullen vinden overal waar mensen elkaar hoop en vertrouwen geven, waar ze elkaar licht brengen. Bijbelse verhalen en christelijke symbolen vertellen dat het leven nooit alleen maar uit donker bestaat. Er is altijd hoop op licht, en de overtuiging dat elk mensenkind de wereld mooier kan maken door een lichtje te zijn voor anderen.

Het geheim van Pasen

Voor jonge kinderen is er een prentenboekverhaal. Daarin krijgt Attje een potje met een geheim. Om het geheim te ontdekken moet ze de zon vangen. Lastig, want de zon is de hele winter zoek. Zal ze de zon vinden? Geeft die haar en haar dierenvrienden energie? Kinderen ontdekken in het verhaal wat zonlicht met mensen en dieren doet



Pasen vieren we niet toevallig aan het begin van de lente. Na een donkere winter worden de dagen lichter, de dorre takken lopen weer uit. De natuur zelf die opnieuw tot leven komt is het symbool voor het paasfeest. En Jezus zelf werd het symbool van leven en licht voor de wereld. Daarom wordt tijdens de Paaswake, terwijl het nog donker is, de paaskaars, het nieuwe licht ontstoken.



Paasfeest vol licht

Pasen is geen gemakkelijk feest. Het gaat over dood en leven, ervaringen van donker en licht. Het is voor volwassenen en voor kinderen vaak moeilijk te bevatten. De symboliek van het feest komt uit het leven zelf.

We hopen met de concrete voorbeelden van donker en licht dat de kinderen gaan ervaren dat zelfs het kleinste lichtpuntje in staat is het ergste donker te verdrijven. We wensen jullie allemaal een Paasfeest vol licht.